



*Rondom Antonius Abt, Bernardus,
Blasius, Gummarus en Willibrordus*

Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.162 Vrijdag 15 november 2024

Bereikbaarheid van onze parochie

Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06-10490088



Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie



Contact met het pastoraal team

Wilt u graag in contact komen met een van de leden
van ons pastoraal team,
pastoor Ronald van Bronswijk
of pastoraal werkende Giny van der Korput,
aarzelt u dan niet dit te doen.

Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer
06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:
Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl

Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke schakel binnen onze
parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen.

U bent er van harte welkom.

Hieronder vindt u de openingstijden, de (e-mail) adressen en telefoonnummers:

Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen

Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6
4921 BB Made. Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl

Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur,
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk.

Parochiekantoor Terheijden: Annetti Schaap

Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.

E-mail: terheijden@naardekerk.nl Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook

Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.

E-mail: wagenberg@naardekerk.nl Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Vrijdag 15 november 2024 Lichtjesavond	Protestantse kerk Made: Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom om overleden mensen te gedenken op deze avond voor alle bewoners van de gemeente Drimmelen.
Zaterdag 16 november 2024 Caritascollecte: Jongerencollecte.	19.00 uur H. Antonius Abtkerk Terheijden Eucharistieviering met R. v. Bronswijk Cantor: H. Vergouwen , organist J. v. Otdorp.
Zondag 17 november 2024	9.30 uur Seniorenpartner 'de Wijngaerd' Made Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput Cantor: H. Vergouwen, organist J. v. Otdorp.
Zaterdag 23 november 2024	19.00 uur Wijngaerdviering A.v. Kuyck
Zondag 24 november 2024 Extra collecte	9.30 uur Gummaruskerk Wagenberg Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput. Dameskoor GumarAnto en Herenkoor St. Antonius Abt o.l.v. J. Terpstra, orgel A. v. Vulpen. 9.30 uur Seniorenpartner 'de Wijngaerd' Made Eucharistieviering R. v. Bronswijk Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, orgel J. Horbach.
Maandag 25 november 2024	10.30 uur Woonzorgcentrum Antonius Abt Terheijden Eucharistieviering R. v. Bronswijk

Afscheid van Rick Couweleers als misdienaar van de H. Antonius Abt kerk Pastoor Ronald van Bronswijk

Op zaterdag 2 november namen we afscheid van Rick Couweleers als misdienaar van de H. Antonius Abt Kerk in Terheijden. Na drie jaar besloot Rick (15) te stoppen als misdienaar. Aan het eind van de Allerzielenviering op die 2^e november rezen er toch nog wel wat twijfels bij hem over zijn besluit om te stoppen.

Betrokken en leergierig met de nodige humor konden we altijd op Rick rekenen. Zijn rol als misdienaar werd altijd erg gewaardeerd. Rick was zelfs bereid ook in andere kerken als misdienaar te fungeren, zoals bij de Eerste Communieviering in Wagenberg.



We konden altijd een beroep op hem doen, of hij bood zijn hulpvaardigheid zelf aan. We kijken terug op een fijne samenwerking met Rick. Bij het afscheid nam hij een mooi kruis mee, dat hij altijd om had als hij in de eucharistieviering actief was. Dit kruis kreeg hij destijds van pastoor Marc Lindeijer en het is hem dierbaar. We hebben Rick heel hartelijk bedankt en nog een cadeaubon gegeven.

We wensen Rick voor de komende tijd alle geluk toe en weet , Rick , dat de deur van de kerk en van ons hart voor jou altijd openstaat.
Rick nogmaals heel hartelijk dank voor wat je in het bijzonder voor de geloofsgemeenschap Antonius Abt in Terheijden hebt betekend



Jong talent

Op vrijdagochtend komt John van Opdorp , als organist actief binnen onze Vijf Heiligen Parochie en de Immanuelparochie, vaak spelen op het Vermeulensorgel in zaal 'de Abt' van de Antonius Abtkerk te Terheijden.

Lucas en zijn vader liepen langs de kerk en hoorden Johns orgelspel.

Op dat moment was er voor Lucas maar een wens en dat was: 'Daar wil ik ook op spelen' .

Op vrijdagochtend is het parochiekantoor open en vader en zoon stapten daar binnen met de vraag of zij naar boven mochten , naar het orgel, en dat gebeurde en onder toezien oog van John speelde Lucas op het orgel.

John was zeer te spreken over het orgelspel van Lucas en naar verluidt is er ook al een vervolgafspraak gemaakt.

Wij leven allen van genade en wij kunnen ons nergens op laten voorstaan.

Het leven is en blijft een gave, hoe zwaar de klim soms ook is.

Des te meer reden om elkaar te steunen, leven te gunnen en te geven.

Niemand de deur wijzen of uitsluiten, want wij hebben allen één Vader

die ons graag samen ziet aan één tafel. Dat zal een droom zijn. (Abt Thijs Ketelaars osb)

Zie, ik maak alles nieuw – adventsretraite

Adventsretraite thuis
DAGELIJKSE GEBEDSMAIL

www.adventsretraite.org

Jezuïeten

SCAN MIJ

Advent is een tijd van verwachting, hoop en vernieuwing. Wat als je deze bijzondere periode bewust zou starten met stilte en gebed? Tijdens de digitale adventsretraite "Zie, ik begin iets nieuws!" nodigen de Jezuïeten je uit om elke dag even stil te staan en de woorden van de Bijbel diep in je hart te laten doordringen. Als deelnemer van deze gratis digitale retraite ontvang je vanaf zondag 1 december

dagelijks een gebedsmail. Hierin vind je een Bijbeltekst en reflectievragen die je helpen om open te staan voor wat God tegen jou wil zeggen. Deze retraite gaat niet om kennis, maar om bidden met je hart. Hoeveel tijd je eraan besteedt, bepaal je zelf.

Ga jij mee op deze reis?

Elke retraite is een innerlijke reis met een onbekende bestemming. Het kan je verrassen, uitdagen of prikkelen. Misschien ervaar je Gods roep om een nieuwe richting in te slaan. Door trouw in gebed te blijven, met een open geest en een groot hart, kun je innerlijke rust vinden. God wacht geduldig op het moment waarop Hij je mag verrassen met Zijn genade.

Schrijf je nu in voor de digitale adventsretraite en ontdek hoe God iets nieuws begint in jouw leven. Ga naar www.adventsretraite.org en laat je e-mailadres achter. Aan deze adventsretraite zullen ruim 20.000 mensen uit voornamelijk Nederland en Vlaanderen deelnemen.

Een productie van Ignatiaans Bidden

Wij verzorgen jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. De adventsretraite 2024 is geschreven door Ginette Van Bogaert en Bruno Standaert, een echtpaar.

Sommige mensen leven enkel om niet dood te gaan (Cees Buddingh).



Nieuwe wijn in nieuwe zakken

Als Kerk van Christus staan we in onze tijd voor de uitdaging nieuwe wegen te vinden om de vreugde van het evangelie te delen in een veranderde cultuur.

Mensen vragen zich dan soms af:

Worden we een elitekerk?

Dat is een vraag die veel opkomt, vaak ook bij pastoors en leden van pastorale teams.

In de volkskerk deed iedereen vanzelfsprekend

mee. Mensen groeiden daarna door in geloof. Maar eigenlijk weten we inmiddels wel dat mensen nu niet vanzelf groeien in geloof.

Sterker nog, mensen stappen niet meer in, hoe laag de drempel ook is. De volkskerk is voorbij. De oudere generatie heeft dat veelal als een bevrijding ervaren. Maar voor jongere generaties is het juist aantrekkelijk dat er iets van hen wordt verwacht. Worden de gelovigen van de toekomst daarmee een gesloten elite, een heilige rest? Juist niet.

Katholiek-zijn en missionair-zijn is streven naar het ideaal, daarvan getuigen en de zorg voelen om anderen te helpen die weg te gaan, ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Voel jij die zorg ook voor degenen met wie jij in contact bent, binnen en buiten de Kerk?

Wil je de gehele tekst van ‘Nieuwe wijn in nieuwe zakken’ nog eens nalezen, [download dan de brochure van het Bisdom Breda](#).

Het belangrijkste punt van onze godsdienst is God te kennen (Desiderius Erasmus)



*De mis is af en toe best saai,
maar dat is juist ook wel fijn:
in verveling ontstaat juist creativiteit.
Mijn moeder zei altijd: als je je verveelt,
dan loop je leeg, zodat je daarna weer vol
kan stromen en zo is het ook.
(Willem Jan Otten)*

*Met af en toe een geintje kun je het evangelie
best goed verkopen.
(Ton Willemsen , godsdienstleraar en pastoor,
overleden 29 oktober jl. op 91 jarige leeftijd)*



Elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'Elke dag een beetje spirit!'

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen.

De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven U aan het begin van de dag een positief gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een

uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

De Gerarduskalender 2025 kost 10,50 euro en is verkrijgbaar tot **1 Januari 2025** bij Lisette van Groesen, [Antwerpsestraat 43A, Made](mailto:lisettevangroesen@gmail.com). Tel: 06-16363901.

Bestellen via email kan ook: lisettevangroesen@gmail.com

Het is gemakkelijker het over haar wereldse reilen en zeilen te hebben dan over de peilloze diepten van het geloof. (De Belgische kerkjurist Rick Torfs in zijn recente boek 'Het Vaticaan, achter de schermen van de kerk' , uitgeverij Lannoo, 2024, een boek naar aanleiding van zijn 6-delige documentaire over het Vaticaan)



Drie nieuwe vertrekplaatsen voor drie nieuwe kloosterrondwandelingen

Oosterhout, Zundert en Huijbergen zijn de drie nieuwe vertrekplaatsen voor drie nieuwe kloosterrondwandelingen in West-Brabant. De wandelroutes zijn een uitbreiding van het reeds bestaande 'Brabants Kloosterpad' dat nu 13 etappewandelingen en 15 rondwandelingen in de provincie telt. De nieuwe wandelingen 'Kloosterrondwandeling Oosterhout, Zundert en Huijbergen' alsook de bestaande

kloosterwandelingen zijn online te downloaden via www.brabantskloosterpad.nl. Binnenkort zijn deze ook in kaartvorm verkrijgbaar via de webshop van Visit Brabant Routebureau.

In Oosterhout leidt de route langs 'De Heilige Driehoek' met de kloosters Sint-Catharinadal, de Onze Lieve Vrouwe Abdij en de Sint Paulusabdij. De wandeling in Zundert brengt wandelaars langs de omgeving rond Abdij Maria Toevlucht van de trappisten. In Huijbergen, waar zich onder andere klooster Sint Marie van de broeders van Huijbergen en het Wilhelmiënmuseum bevinden, leidt de route langs de Belgisch-Nederlandse grens dwars door Grenspark Kalmthoutse Heide

***Brabant staat bekend om de hoogste kapellendichtheid van Nederland.
Er zijn maar liefst vijfhonderd kapellen
en elk jaar komen er nieuwe bij.***

Met de blik op de wand en op de dirigent

Op woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur repeteren dameskoor GumarAnto en herenkoor St. Antonius Abt in de kleine kerkruijnte van de H. Antonius Abtkerk in Terheijden. Slaat de winter toe dan vinden we gastvrij onderdak bij ons koorlid Joep van Bekhoven.

Tijdens de repetitie van woensdag 23 oktober jl. maakte een van de bassen deze foto: dirigent Jan Terpstra aan het werk met de altpartij. Onze alten ongetwijfeld met de blik op de partituur en op de dirigent en op de wand.

Het zonlicht op de wand, die in 2018 tot stand kwam, naar een ontwerp van Susan Nash en Edwin Paymans. De bruine plaatjes weggehangen in de vorm van een kruis. Deze plaatjes verbeelden de knielkussentjes die nog in de banken te vinden zijn, maar nog maar weinig gebruikt worden. De gekleurde afbeeldingen zijn afbeeldingen van de gebrandschilderde ramen in het priesterkoor en van de kruisweg, geplakt door veel vrijwilligers. Ook bij de verdere inrichting van de kleinere kerk en zaal 'de Abt' aan de andere kant van de wand is heel veel werk verricht door vrijwilligers.



"Een kerkruijnte naar de maat van deze tijd", zei bisschop Jan Liesen in 2019, toen deze kleinere kerkruijnte officieel in gebruik genomen werd.

Ik citeer hier graag André Rieu, die heeft eens gezegd dat ieder kind van jongs af aan in een koor zou moeten zitten. Want dat doet zo veel met je. Dat is me uit het hart gegrepen. Er is geen winnen, er is geen verliezen, er is alleen maar een samen.

Samen vorm je een harmonie, dus moet je naar elkaar luisteren, je naar elkaar voegen en je beheersen. Dat doet veel met zowel de hersenen als met het hart. De wereld wordt daar zachter van. Volkomen logisch dat kinderen leren lezen en rekenen. Maar leer ze alsjeblieft ook toonafstanden horen en zingen. (Herman Finkers in het Algemeen Dagblad)

De hoop stelt niet teleur

Op 9 mei 2024 verscheen de pauselijke bul¹ om het Jubeljaar² 2025 af te kondigen.

Deze bul draagt als titel 'De hoop stelt niet teleur' en die titel verwijst naar het thema van het jubeljaar 'Pelgrims van hoop' .

Het eerste teken van hoop dient vertaald te worden in vrede voor de wereld, die opnieuw ondergedompeld is in de tragedie van de oorlog. De drama's van het verleden vergetend, wordt de mensheid onderworpen aan een nieuwe en moeilijke beproeving, die zeer veel volken onderdrukt ziet door de beestachtigheid van het geweld.

Wat hebben deze volken nog niet ondergaan?

Hoe is het mogelijk dat hun wanhopige kreet om hulp de verantwoordelijken van de naties, zich bewust van de gevolgen die er op mondiaal niveau uit kunnen voortvloeien, hen er niet toe brengt een einde te maken aan de te vele regionale conflicten?

Is het te veel om te dromen dat de wapens zwijgen en ophouden verwoesting en dood te brengen? (Een citaat uit deze pauselijke bul)

Hopen

*Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling
en toch blijven zingen
in het duister.*

*Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in de morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer op gaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander lezen
dat hij je heeft verstaan.*

*Zolang er nog hoop is
Zolang is er ook bidden
En zolang zal God
je In Zijn handen houden. (Henri Nouwen)*



¹ Officieel pauselijk document

² Om de 25 jaar wordt in de katholieke kerk een jubeljaar of heilig jaar gehouden om schoon schip te maken, de mouwen op te stropen en vol moed de toekomst tegemoet te gaan.

HOOP = humor, ontspanning, optimisme, positiviteit.

Over het Jubeljaar

Elke 25 jaar viert de rooms-katholieke kerk een jubeljaar en het eerstvolgende jubeljaar is in 2025. Een jubeljaar (ook wel 'heilig jaar' genoemd) legt de nadruk op de verzoening tussen God en de mensen en de mensen onderling.

Gods barmhartigheid staat in dit jaar centraal. Iedereen is uitgenodigd om Gods barmhartigheid te ervaren en te delen met anderen.



Het logo van het Jubeljaar.

Paus Franciscus koos uit drie voorstellen het ontwerp, ingezonden door Giacomo Travisani. Het logo toont vier gestileerde figuren die de hele mensheid verbeelden vanuit de vier hoeken van de aarde. Ze omhelzen elkaar, wat wijst op de solidariteit en broederschap die volkeren moeten verenigen. De eerste figuur houdt zich daarbij vast aan het Kruis. De onderliggende golven geven weer dat de pelgrimstocht van het leven niet altijd over rustige wateren gaat. De hoop in het logo is verbeeld door het anker waar het kruis aan de onderkant in overgaat.

Hymne voor het jubeljaar 2025

Oorspronkelijke tekst: Pierangelo Sequeri

Nederlandse bewerking: Bas Suijkerbuijk, muziek: Francesco Meneghello

Refrein: Vlam van liefde, hoop die ons doet leven,

hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.

Gij, de bron van vred'en eeuwig leven,
laat ons veilig voortgaan aan uw hand.

1. Alle landen, volkeren en talen
die in nacht en duisternis verdwalen,
zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken.
Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten. Refrein: ...
2. Goede God, geduldig, vol erbarmen,
toon uw trouw aan kleinen en aan armen.
Bron van hoop, Gij scheidt een nieuwe aarde.
Zend uw Adem, God, laat ons niet verharderen. Refrein:...
3. Onze ogen zien de nieuwe morgen.
Gij komt nader, houdt U niet verborgen,
zendt ons uit: 'Verkondigt allerwegen:
Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen. Refrein: ...

[Pelgrims van hoop - YouTube](#)

Mascotte voor het Jubeljaar

Luce is de naam van de mascotte voor het Jubeljaar. Ze is verkleed als een typische reiziger : ze draagt een gele anorak om zichzelf te beschermen tegen de elementen, vuile laarzen die getuigen van het pad dat ze al heeft afgelegd, een zendingskruis om haar nek en de staf van de pelgrim in haar hand.



Hoop van het hart

Vooral de ogen van Luce vallen op: ze schijnen met een intens licht. In de weerspiegeling van haar ogen is een sint-jakobsschelp te zien. Deze mascotte symboliseert daarmee “de hoop van het hart”.

Het Jubeljaar 2025 heeft als thema ‘Pelgrims van hoop’.



Vandaag de dag zou de behoefte aan hoop ons ertoe moeten aanzetten een zinvol leven te leiden door doelen na te streven voor een betere wereld: rechtvaardigheid bijvoorbeeld, of duurzaamheid. (Philipp Blom, historicus, schrijver en vertaler)



Historische lijn kerk Antonius Abt Terheijden (5)

Johan van der Made

Op een tekening gedateerd 1634 staat vermoedelijk een min of meer oudere vorm van de kerk van omstreeks 1500.

Onder aan de toren is een uitbouw zichtbaar, maar die kan ook aan de andere kant hebben gestaan. Daarin zal de pastoor gewoond hebben en ook de kerkelijke administratie zijn bewaard.

Meer hierover is te lezen in Vlasseltboekje 100: “De H. Antonius Abtkerk” (2002).

In 1658 werd door het dorpsbestuur een aanvraag ingediend om daar de administratie te gaan doen en het archief te bewaren: *“dat aenden toren ter Heijden is aengebouwt een bequaem ende overwelft huijsken ... dat het voorschreven huijsken moge worden gebruyckct voor de Secretarije”*.

Na overleg met de Nassause Domeinraad werd de benedenkamer door de kerkenraad en het dorpsbestuur gebruikt voor vergaderingen. Er was ook een kamer boven, die geheel als secretarie kon worden gebruikt. Dit blijkt uit een overeenkomst van 15 oktober 1659

In de kerk bestond dus sinds 1659 het allereerste gemeentehuis van Terheijden.

Daar ging het dorpsbestuur kantoor houden en vergaderen. Ook vonden er rechtszittingen plaats van de lokale rechtbank met de schout aan het hoofd..



Vanaf 1714 werden de vergaderingen en rechtszittingen gehouden bij de schout, die toen woonde in het huis “Boomzicht” ter plaatse van Hoofdstraat 2.

En in de trouwboeken van vóór omstreeks 1800 werden de wettelijke huwelijken geregistreerd door de protestantse kerk. Meermalen is aangetekend dat “de houwelijkjen staat werd bevestigd in de consistoriekamer”, zijnde de vergaderruimte van de toen protestantse kerk.

De gemeenteraad zou ook vergaderen in het oude 'Hof van Holland' gelegen waar nu Hoofdstraat 10, 12, 14, inclusief koetshuis te vinden zijn, tot er in 1840 een gemeentehuis kwam, de secretarie en het archief bleven tot dan in de kerk.

Tegen de kerk heeft nog een aanbouw gestaan met op de deur het opschrift Brandspuithuis. Daarin stond van 1761 tot 1840 het materiaal van de brandweer.

Zie hierover Vlasseltboekje 64-65 over: "Onze brandweer 175 jaar" (1993).

De straatnaam Schepenhof verwijst naar het vroegere gemeentebestuur dat bestond uit Schout en Schepenen.



Als ik naar de hemel opstijg, wat ik zeker van plan ben, zal de Grote Rechter tegen me zeggen: 'Waar zijn je wonden?'

En als ik zeg dat ik er geen heb, zal hij zeggen: 'Was er dan niets om voor te vechten?'

(Uit een van de boeken van Alan Paton

(1903-1988), een Zuid-Afrikaanse schrijver die streed tegen apartheid)

Huize 'Boomsigt zou in 1829 de rooms-katholieke pastorie van Terheijden worden. In de jaren '30 van de vorige eeuw werd dit huis gesloopt om plaats te maken voor de huidige, sinds 1999, voormalige pastorie. Het gebouw maakt nu deel uit van Zorgcentrum Antonius Abt.

De wraak van de paus

Na de bevrijding in 1945 werd Duitsland in vier sectoren verdeeld. De Engelse, de Franse, de Amerikaanse en de Russische sector. Ook de hoofdstad Berlijn onderging hetzelfde lot, maar deze lag ook nog in de Russische sector.

De Russische sector werd al gauw de Duitse Democratische Republiek (DDR), waarin alleen de communistische SED het voor het zeggen had, met uiteraard grote broer de Sovjetunie die veel in de pap te brokkelen had.

Dit regime duurde tot 1989 toen bij de val van de Berlijnse Muur het eindsignaal klonk voor de DDR en de Duitse eenwording in gang gezet werd.

José Mureau, vicevoorzitter van ons parochiebestuur, was een weekje in Berlijn en zette de beroemde televisietoren (Fernsehturm) op de foto. De bouw van deze toren met zijn reusachtige bol duurde van 1965 tot 1969 en zou het symbool van de superioriteit van het socialisme moeten worden.



Maar als de zon scheen, was er op de bol een kruis te zien en dit christelijk teken botste uiteraard met de marxistisch-leninistische heilsleer, die geen enkele andere heilsleer naast zich dulde. Wat de overheid ook probeerde, het kruis was niet weg te werken.

De toren kreeg al gauw de naam 'de wraak van de paus, die Rache des Papstes', of Sint-Walter en hiermee werd de leider van de DDR bedoeld, Walter Ulbricht.

Het verschijnen van het kruis was te wijten aan de architectuur van de bol en het gebruikte materiaal. De toren is nu een toeristische trekpleister.



Meer dan 2,5 miljoen mensen gaan in Nederland regelmatig naar de kerk. Zij willen het geloof samen beleven. Zij willen met elkaar zoeken naar antwoorden en zingeving en in die saamhorigheid ook omzien naar hun medemens.

Wat is geloof voor jou? Wat is volgens jou de kracht van de kerk?

Wat zorgt ervoor dat mensen zich thuis voelen in hun kerk?

En wat maakt hen trots?

Bij dezen nodigen wij je uit om zelf je gedachten hierover te uiten in een volgende uitgave van onze Nieuwsbrief VHP.

Stuur je reactie naar info@naardekerk.nl of stop je schriftelijke bijdrage in de brievenbus bij ons parochiesecretariaat of onze parochiekantoren.



Hubkes gewijd

Pastoor Ronald van Bronswijk

Op 3 november viert de kerk, vooral in het zuiden, het feest van de H. Hubertus.

Dit jaar viel dat feest op zondag.

Dus werden de hubkes op zaterdag

2 november gewijd.

Op de foto worden de hubkes in alle vroegte bij bakker van der Steen in Made gewijd.

Het zegeningsgebed over het brood wijst ons naar Jezus die het echte Brood voor ons leven is, die brood heeft uitgedeeld bij de wonderbare broodvermenigvuldiging en die op het Laatste Avondmaal ook brood heeft genomen en aan Zijn leerlingen heeft gegeven.

Er wordt in dat zegeningsgebed gebeden dat door

onze levende relatie met Jezus, het Levende Brood, onze echte honger mag gestild worden, dat we sterk mogen staan om te kiezen voor alles wat Hij van ons verlangt en dat we beschermd mogen zijn tegen alles wat ons kwaad kan doen. Het zegenen van het brood gebeurt met dit gebed: *“Zegen dit brood, stil onze honger en geef ons uw kracht, behoud ons voor alle gevaren en ziekten en leid ons op de weg naar het heil. Help ons niet alleen aan onszelf te denken, maar maak ons bereid anderen te helpen en onze eigen gaven te delen met onze medemens. Laat ons in gemeenschap met alle mensen uw goedheid prijzen, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.”*

Terugblik caritascollecte oktober



De caritascollecte van oktober was bestemd voor MISSIO, het grote solidariteitsfonds van de katholieke kerk. Door klimaatverandering dreigen enkele kleine eilanden van Papoea-Nieuw Guinea in zee te verdwijnen. Door het schenken van land door de kerk vinden bewoners van deze eilandjes onderdak op een groter eiland. MISSIO ondersteunt dit pastorale werk in Papoea-Nieuw-Guinea. Deze collecte bracht in onze kerken **€ 130,25** op. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

AST 55 JAAR.



Kerstconcert m.m.v.

Anthony Singers Terheijden
o.l.v. Nadia Rutkovska

Oudenbosch mannen koor
o.l.v. Christ Vergouwen



Koper ensemble en muzikanten van Harmonie Terheijden

15 dec 14.30 uur Kerk Antonius Abt.
(kerk open om 14.00 uur)

Kaartjes verkrijgbaar á € 7,50 bij:
DA Terheijden en Café de Harmonie.



*Het leven is als fietsen.
Om balans te houden
moet je blijven
bewegen.
(Albert Einstein)*

*Wanneer de laatste boom is omgehakt,
de laatste vis gevangen,
de laatste rivier vervuild,
zullen we ons realiseren
dat we geen geld kunnen eten. (Cree, Noord-Amerikaanse inheemse stam)*

Op vrijdag 29 november 2024 verschijnt Nieuwsbrief VHP 163
Zelf kopij aanleveren door koren, werkgroepen of op persoonlijke titel kan ook. Deze dient u te sturen naar: info@naardekerk.nl
Neemt u ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie: www.naardekerk.nl
Volg onze parochie ook op Facebook.